

# Hembygdens Dag i Hannäs

Hannäs Hembygdsförening och Hannäs Bygdekommitte hade på söndagen öppet hus i sina kultushus: kyrkan, kyrkoruinen, Hägerstad slott och hembygdgården vid Domarvik.

Hembygdsföreningen hade också ett samarbete den här dagen med Studieförbundet Vuxenskolan. En sådan här dag har länge varit medlemmarnas önskemål. Nu kom det till stånd. Vid den vackra hembygdgården hade flera hundra personer samlats för att se hur man levde och jobbade för i tiden.

Vid Domarvik, där hembygdgården finns, ligger ett gammalt fint torp från slutet av 1600-talet som tidigare tillhört Grevsätters gård. I det här torpet bodde det människor fram till 1952, då det kom i hembygdsföreningens ägo.

I dag finns sex fastigheter inom hembygdsföreningens

tvär. Flera av dessa är flyttade till den här platsen. I samband med att hembygdsföreningen fick Domarvik bildades föreningen som i dag har drygt 200 medlemmar.

Hembygdgården utnyttjas vid flera tillfällen varje år, bl.a. vid bröllop, friluftsgudstjänster och privata fester.

Föreningen har varje år en stor midsommarfest, och nu efter den här lyckade dagen, hoppas man inom styrelsen att det kan bli en tradition med hembygdens dag.

Utöver alla hantverkare som fanns på plats vid Domarvik var det också visning i kyrkan, visning av kyrkoruinen samt guidning vid Hägerstad slott. Tillsammans hade detta samlat drygt 300 personer. Vid hembygdgården kunde de intresserade se linbetredning, bykning, råfsning, och en rad andra saker.

Bl.a. visades en lokomobil i full drift. Den användes som kraftkälla för att driva den spånhyvel där medlemmar jobbade fram spån till spåntak, vilket också lades på sitt speciella sätt.

Bror Nilsson visade en 200-årig bandsåg, belt byggd i trä och foddriven. Där sågade han ut olika figurer vilka såldes till intresserade köpare. Vidare fick man se en traktor av 1923 års modell som än i dag gick att köra med. Dessutom fick den som ville en tur med häst och vagn. Utöver allt detta fanns det också en rad hantverk med sävning, knyppling och frivilteter att beskåda.

Hembygdens dag på Domarvik blev en fin framgång för föreningen. Det finns mycket som talar för att detta återkommer nästa år igen.

INGEMAR PETERSSON



Foto: Ingemar Petersson

Arvid Rank är det här som visar hur man handkas med linbetredning.



Foto: Ingemar Petersson

Här visar några av medlemmarna hur man förr i tiden spåade spåntak.



Foto: Ingemar Petersson

Här är det Sven Nilsson som jobbar med spånhyveln.



Foto: Ingemar Petersson

En maskin av 1923 års modell visades upp och som också var fullt körduglig.



Foto: Ingemar Petersson

Den här lokomobilen är sedan 1907 och den användes förr som kraftkälla vid såg och tröskverk. Den här dagen användes den till att driva en spånhyvel med.