

## **Nedre Galthult Andra gården – Utsocknes frälsehemman – Senare Galthult 2:3**

Ägare 1651 var **Joakim Beck** och 1671 **fogden Hack Sörensson**.

### **Hemming Nilsson född ungefär 1620 i Galthult och Johanna Nilsson**

Änkan Johanna dog 1687. Barn: Nils född 1643, Torkil 1651 död samma år, Ellina 1653, död 1656, Torkel 1657, Jöns 1659, död 1663 och ny Jöns 1665.

Hemming Nilsson var stockman, vilket innebar att han deltog i häradets rättsskipning. Ungefär som senare tiders nämndemän. Han undertecknade med sitt bomärke det så kallade Edsbrevet till den svenske kungen Karl XI 1677 på Hovdala slott liksom hans son Nils gjorde. Sonen Jöns gifte sig 1691 med Kristina Clementsdotter i Humlesjö. De övertog hennes föräldrahem.

### **Nils Hemmingsson född 1643 i Galthult och Karna**

Nils var son till Hemming Nilsson och Johanna Nilsson.

Nils, som var kyrkvård, dog 1707. I kyrkoboken står det en anteckning ”Han var född på samma gård, var gift en gång, haft tio barn, sju söner och tre döttrar samt fört ett vackert leverne”.

Barn: Nils född 1676, Pernilla 1679, Åke 1681, Hemming 1684, Anders 1686, Hanna 1689, Arina 1690, Elina 1692, Tue 1694 levde två timmar, Tor 1695 och Torkel 1699.

Pernilla gifte sig med Måns Hemmingsson. De bodde på Lunden i Röke. Pernilla dog vid barnsönd 1706. Åke gifte sig med Kerstina Persdotter och blev bonde på Galthult 3. Hanna gifte sig 1706 med Kjersten Persson i Kädarp. Arina gifte sig med änklungen Åke Torkelsson i Humlesjö. Tor gifte sig med Pernilla Jönsdotter och blev bonde på Gökatorp i Slättsjö. Hemming övertog föräldrahemmet. Torkel blev bonde på andra delen av Galthult 2.

### **Hemming Nilsson född 1684 i Galthult och Karna Nilsson född 1690**

Hemming var son till Nils Hemmingsson och Karna. Karna dog 1750 av ålderssvaghet, drygt 59 år.

Barn: Tärkel, Sven, troligen finns fler barn. Födelseboken från 1720–1733 saknas.

Hemming undertecknade ett stängselprotokoll 1731 liksom brodern Torkel på andra delen av Galthult 2 och brodern Åke på ena delen av Galthult 3 gjorde.

Hemming dog 1757.

### **Per Kjerstensson född 1712 i Kädarp och Toa Nilsson född 1715 i Hökabygget, Västra Torup**

Enligt mantalslängden från 1742 var det en ny brukare på gården.

Per var son till Kjersten Persson och Hanna Nilsson. Pers mor Hanna var syster till Hemming och alltså född på gården.

Per och Toa hade barnen Kjersten född 1743, troligen död innan Kjersten föddes 1745, Måns 1747, Sven 1748 och Hanna 1751.

Toa dog 1753.

Per gifter om sig med **Gunnel Bonnasdotter född någon gång mellan 1720 och 1725**, dotter till Bonde Svensson från andra gården på Galthult 2. Barn: Per 1755 död innan ny Per föddes 1757, död 1758.

Per Kjerstensson dog 1759. Gunnel gifte om sig med **Bengt Tufwasson från Galthult 3 född 1732**, son till Tuve Bengtsson. Gunnel och Bengt fick Pernilla 1761.

Gunnel dog 1771.

1775 gifte Bengt om sig med **Boel Olasdotter född 1750**. De fick barnen Gunnild 1774 och Sissela 1776.

Bengt dog 1785 och änkan Boel gifte om sig 1786 med **Åke Nilsson, född 1753 i Galthult** som son till Nils Åkesson på andra delen av Galthult 3. Barn: Kelu född 1787, Nils 1789, Anders 1790, Johanna 1792 och Elna 1794.

Elna Åkesdotter fick 1815 dottern Johanna Persdotter, Johanna gifte sig med Nils Torsson Hulshult och Kelu gifte sig med husar Per Vunsch.

Åke undertecknade 1787 torpkontraktet på samfälligheten 1787. Åke och Boel friköpte frälsehemmanet av Jacob Benett och Charlotta Stjärnblad 1790.

Boel dog 1810 och Åke 1838.

### **Nils Åkesson född 1789 i Galthult och Karna Persdotter**

Nils var son till Åke Nilsson och Boel Olasdotter. Barn: Åke född 1813, Anders 1817, Petter 1822 och Johannes 1823.

Åke gifte sig med Kerstina Kjerstensdotter och blev bonde på N. Galthult 2:4. Johannes gifte sig med Kristina Johansdotter. De bodde först i Äljalt och därefter i Humlesjö. Johannes kallades "Spele Johannes". En lycka i Humlesjö kallas ännu "Spelemannens". Anders gifte sig med Elsa Kjerstensdotter och var först arrendatorer på Galthult 2:8, därefter bosatta i Vårsjö. Anders och Åkes fruar var systrar. Även Sven Kjerstenssons andra hustru var en syster till dem.

På gården finns fadern, änklungen Åke Nilsson. Nils Åkesson får ekonomiska problem och i ett köpebrev av den 25 mars 1823 där han "på grund av stor inträffad fattigdom" försäljer 2/3 av hemmanet till Thor Jönsson från Äljalt.

Nils Åkesson dog av kolik 1828. Änkan Karna Persdotter drev gården tillsammans med barnen. Vid laga skifte 1836 erhöll hon med utflyttningskyldighet sina ägor i utmarken med beteckning 2:4.

### **Thor Jönsson född 1798 i Äljalt och Pernilla Persdotter född 1798**

Thor var son till Jöns Månsson och Pernilla Persdotter och Pernilla dotter till Per Kristensson d.y. och Elna Jönsdotter. De fick barnen Jöns död 1824, Pernilla död 1825 och Johanna död 1826. Tyvärr inga uppgifter om när barnen var födda.

Enligt köpebrev 4 april 1828 sålde Thor och Pernilla Galthult 2 7/48 dels mantal till Sven Kjerstensson för 866 Rd 32 skilling banko. Samma år skrevs även ett köpebrev där ägaren till frälsehemmanet Galthult 2, Ola Jönsson från Ågerups gård, sålde frälsehemmanet Galthult 2 7/48 mt till Sven Kjerstensson. Samma köpesumma anges i det köpebrevet.

**Sven Kjerstensson född 1788 i Kädarp och Elsa Thuvesdotter**

Sven var son till Kjersten Andersson och Boel Torsdotter. Barn: Kjersten född 1815 och Nils 1817.

Efter Elsas död gifte Sven om sig med **Hanna Kjerstensdotter född 1802 Hissmossa, Västra Torup**. Barn: Elsa född 1826, Johanna 1831, Elias 1833, Per 1835 och Sissela 1841.

Sven Kjerstensson och Nils Eriksson köpte tillsammans Anders Erikssons gård vid utmätningsauktion i Röinge 1835. De delade senare upp den i flera brukningsenheter. Vid laga skifte får denna gård beteckningen Galthult 2:3.

Sven dog 1842.

Kjersten född 1815 gifte sig och övertog gården.